

Trädgårdsdag

i Enaforsholms fjällträdgård

Den 4–5 augusti hölls trädgårdsdag i Enaforsholm för första gången. Idén föddes förra sommaren i syfte att högtidlighålla KSLA:s 200-årsjubileum. Arrangemanget blev dock bredare än att "bara" handla om trädgård, då vi hade flera engagerade ledamöter på plats som anmält sitt intresse att bidra med kunskap.

Text & foto: Maria Sandström, hortonom och huvudansvarig för Enaforsholms fjällträdgård



T v: Flera guidade turer runt trädgården ingick i programmet. Ovan: Ledamoten Åke Bruce och Enaforsholms värdinna Ingalill Samuelsson med dotter Amanda i avspänt samtal. Bakgrundsfoto: Stjärnflocka.

Trädgårdsdagarna bjöd på visning av fjällträdgården, vilket trädgårdsmästarna Ulrika Eliasson och Anna Hedström svarade för. Många intresserade slöt upp på de totalt fyra visningarna av trädgårdens blomprakt. Trots att trädgården ligger vid fjällets fot i zon 8 så får besökarna många positiva överraskningar. Naturligtvis är det perenner som övervintrar bäst då snötäcket bäddar in växterna under den kalla säsongen. Men även vedartade växter som är anpassade till kallt klimat trivs bra. Här kan nämnas till exempel rödblåg glasbjörk och gulbarkig hägg som bägge artar sig fint i trädgården. Många besökare hade även med sig trädgårdsfrågor när de kom, som Ulrika och Anna fick svara på.

Åke Bruce höll ett par vandringar nere på holmen i vårt barrpinetum, som består av en mängd intressanta arter som planterades på 1950-talet. Han berättade även om de vegetationsrutor som anlagts i området från Högåsen ner till Enafors och upp på Storsnasen. Dessa rutor anlades på 1970-talet av Börje Lökvist. Åke Bruces stora engagemang smittade av sig och blev till många intressanta diskussioner.

Enaforsholms värd Bo Berglund visade och berättade byggnaderna på området och om platsens historia. Åke Barklund och Peter Edling berättade mer ingående om den gamla sägen på området.

Vi hade även några inomhusaktiviteter. Under tecknad höll föredrag i ämnet "Trädgård i kallt klimat", vilket lockade många åhörare bägge dagarna. Detta är ett ämne jag även gett ut ett par böcker i. Syftet var främst att delge praktiska odlingstips till fritidsodlare i området. Jag är tacksam för alla utvecklande samtal som blev kring detta.

Vi fick även bildvisning av naturfotografen Wille Carlsson från Storlien och föredrag av Lisa Öberg, som skrivit en avhandling om fjällens urgamla granar. Hennes forskning ifrågasätter synen på hur granen vandrat in i Sverige efter senaste istiden.



Krollilja.

Förutom all kunskap som delgavs dessa dagar så bjöds vi i sedvanlig ordning på god mat av Ingalill Samuelsson och Bo Berglund. Bastun var varm och Enan väldigt badvänlig. Sammantaget blev helgen mycket lyckad och vi har redan bestämt att ha en ny trädgårdsdag på Enaforsholm den 2 augusti 2014. Jag vill passa på att tacka alla som kom och bidrog till arrangemanget!